

## Zeeverkennerskamp 2018 Brielle

Wij waren op kamp in Brielle, in Zuid Holland, waar wij een groot terrein hadden dat wij deelden met een andere scoutinggroep uit Schoonhoven. De eerste paar dagen waren wij bezig met het klaarmaken van het kampterrein: waslijn, duikplank, enz. De dagen daarna deden we veel landspellen omdat de wind niet sterk genoeg was om te gaan zeilen. Met het uitje zijn wij naar Outdoor Brielle geweest.



Daar hebben wij 'archery tag' gespeeld, dan mag je met pijl en boog (met een zachte punt natuurlijk) op elkaar schieten. Een paar dagen later kwamen wij in de binnenstad van Brielle om een leuk ruilspel te spelen. We begonnen met een lege statiegeldfles en moesten eindigen met een

heel avondmaal, gelukkig is dit iedereen gelukt! De dag erna heeft de meidenbak 58 een hele dag zelf verzorgd. Ze hadden allerlei leuke spellen bedacht waar de hele groep inclusief leiding leuk aan mee deed, en allemaal in het thema van Amerika.



Na 11 dagen ploeteren kreeg de 1684 het voor elkaar om, na een supergave de bonte avond, het kamp te winnen! De dag daarna hebben we alles opgeruimd en netjes achtergelaten en zijn we lekker vermoeid naar huis gegaan, en we

hebben maar 2 keer het ziekenhuis hoeven te bezoeken.



Groetjes van de Zeeverkenners