

# Welpenkamp 2018

Halverwege juli, in het scoutinggebouw van Raamsdonksveer begon het welpenkamp haar einde te naderen. De kinderen waren afgelopen nacht gewekt voor de spooktoch en vertellen in onderstaand stukje over hun belevingen tijdens de nacht en daaropvolgende dag.

## Logboek dag 5

Om 01.00 uur werden we gewekt omdat er een nieuwe brief was gevonden waarin stond dat de maffia in de buurt waren van ons gebouw. De criminelen hadden de akelastok gesloopt



en verstopten zich in de bosjes om ons te laten schrikken. Overal stonden kaarsjes en er was een kaart met een plan met allemaal pijlen en raketten. Uiteindelijk gingen sommige kinderen en de leiding achter de boeven aan en toen bleek dat Fabian en Roy de boeven waren. Nadat iedereen was bijgekomen van de schrik gingen we bij het vuur zitten en kregen we nog wat limonade en een koekje. Daarna ging iedereen weer

naar bed. Vanochtend mochten we langer uitslapen, alsnog was iedereen heel moe tijdens de ochtendgymnastiek. Om half 10 gingen we ontbijten en na het corvee werd er gebeld om op te stellen. Er was een nieuwe brief gevonden waarin stond dat het meesterbrein achter de criminelen eigenlijk Tim was en dat het de welpen gelukt was om de boeven te vangen. Na een luid applaus begonnen we met Thijsbal waarin de nesten elkaar af moesten gooien. Daarna gingen we beren maar we weten niet meer wie er heeft gewonnen, er waren wel 3 kinderen gevallen. We mochten onze

eigen lunch buiten klaarmaken en daarna moest ieder nest een stukje voorbereiden voor de bonte avond. Ons stukje is heel gaaf en Myrthe wordt doodgeschoten door Thijs. Imke is de koningin van Texas en Mitchell is haar clown. Imke bevrijdt Thijs en ze worden samen oud en krijgen een kind die heel hard huult, eigenlijk is dat kind Myrthe en de hele familie is heel erg rijk. Toen iedereen het stukje had



geoeffend mochten we eigen groepjes vormen en nog een apart stukje voorbereiden. Thijs maakt de bruiloft 2.0, Mitchell gaat mee met een vliegtuig met Thom en Norah, Imke en Myrthe doen een gaaf dansje met Marissa, andere Imke, Norah, Iris en Rianne doen ook mee met dat dansje. Toen we daar mee klaar waren werd er gebeld en mochten we de eetkamer in. Alle tafels waren ingepakt met aluminiumfolie en de leiding spoot saus op de tafel en gooide met patat, frikadellen, hamburgers, sla, kaas, ham en nog veel meer. Thom bleef maar eten en het leek net alsof hij

een gat in zijn buik had. Na het eten moesten we snel met onze corveetaak aan de slag zodat iedereen nog tijd kon krijgen voor een laatste keer oefenen van hun stukje. Dat gaan we nu snel doen!

~Groetjes, team *het beste team*: Imke, Mitchell, Thijs en Myrthe. DOOEEEE!!!!