

Zeerobben

Elke vrijdag avond zijn wij actief van 19.00 tot 20.45 uur. Onze vrijdag avonden bestaan uit verschillende activiteiten, namelijk gezamenlijke spelletjes, onze zelfredzaamheid vergroten maar ook leren wij hoe we moeten zeilen.

Een paar weken geleden hadden we een programma waarbij bij elke post een aantal opdrachten gedaan moesten worden om zo verder te kunnen zeilen op een speelbord. Hiernaast is te zien hoe de kinderen een levende piramide aan het maken zijn voor extra punten.



De zeerobben leren bij de scouting ook zeilen. Hieronder zie je één van onze vletten varen op de Lange Wateringkade. Bijna elke zondag kunnen we vrijzeilen met de leiding om zo in de vrije tijd ook lekker te kunnen zeilen en het nog beter te kunnen.



Het leren zeilen en het op een gegeven moment zelf kunnen, dat is super leuk! Soms is het nog best wel moeilijk om de boot onder controle te krijgen, maar met een leiding aan boord lukt het de zeerobben goed op de boot vooruit te krijgen!