

## Verslag van de LSZW 2018 – Zeeverkeners Kwintsheul landelijk kampioen roeien

In het laatste weekend van September zijn de Zeeverkeners van Scouting Kwintsheul naar de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSZW) geweest. Zij hebben zich hiervoor gekwalificeerd door de goede prestaties op de regionale wedstrijden tijdens Hemelvaart, de Kaagcup. Met in totaal 4 boten hebben de Zeeverkeners en leiding meegedaan aan de wedstrijden in Zeewolde.

Om de boten in Zeewolde te krijgen had een van de ouders



een grote vrachtwagen met trailer geregeld waar de 4 boten op konden. Dit was erg makkelijk en de snelste manier van transport, varen naar Zeewolde kost vanuit Kwintsheul namelijk ongeveer 20 uur. Op vrijdagavond gingen de Zeeverkeners met auto's achter de trailer aan naar het scoutingterrein Harderhaven. Daar aangekomen werd ons een plekje op het terrein toegewezen en konden we de aanhanger uitladen en de tenten op gaan zetten. Een klein groepje Zeeverkeners werd naar de losplaats van de boten gebracht zodat zij

konden helpen met het overvaren van de boten. De losplaats lag namelijk aan de overkant van het water, de boten moesten dus met een buitenboordmotor overgevoerd worden. Inmiddels was het al donker geworden dus dit was een spannende overtocht met weinig zicht, gelukkig hadden we goede verlichting bij ons.

Rond 22u waren alle tenten opgebouwd en waren alle boten aangelegd bij het terrein. Na nog even kort 'chillen' bij de tenten ging iedereen lekker slapen. Het was heel erg koud (circa 5 graden) dus iedereen lag met een dikke trui en slaapzak in zijn/haar tent.

De volgende ochtend was het weer vroeg dag, om 7.15u ging de wekker al. We hebben even rustig ontbeten en vervolgens was om 8.30u de officiële opening van de LSZW. Iedereen werd welkom geheten en de vlag werd gehesen. Kort daarna was er de mededeling dat er te weinig wind was om de zeilwedstrijd te houden. Als alternatief werd er een roeiwedstrijd georganiseerd. Van onze groep deed alleen de 1684 hieraan mee. De 5 jongens hebben heel hard geroeid in hun klasse en zijn uiteindelijk 1e geworden!



Jammer genoeg was er geen prijs voor deze wedstrijd, maar ze hebben in ieder geval de eer en de titel van beste (scouting)roeiers van nederland in de klasse t/m 15 jaar! In de middag stond er wel genoeg wind en we hebben toen lekker gezeild. Er waren 3 korte wedstrijden die elkaar snel opvolgden. Na de finish moest je bijna gelijk weer starten. De 3 wedstrijden waren exact hetzelfde, na de start moest bovenwinds 1 boei gerond worden en dan voor de wind weer terug naar de finish. Door deze korte baan duurde een wedstrijd maar 20 minuten.

Na 3 wedstrijden was het tijd om terug te gaan naar het terrein en lekker eten te gaan koken. De leiding had heerlijke macaroni gemaakt, iedereen had veel honger gekregen dus de macaroni ging er goed in! Na het avondeten was er de mogelijkheid om mee te doen aan een pubquiz en later op de avond was er een disco binnen in het gebouw. Dit was erg fijn want iedereen kon zo opwarmen, het was namelijk erg koud buiten! Na de disco ging iedereen snel zijn/haar 'warme' bed in.



Op zondag was het weer vroeg dag, de wekker ging weer om 7.15u. Na het ontbijt was er een wedstrijdbespreking voor de bootsmannen -en vrouwen.



Er werden ook deze dag een aantal kortere wedstrijden gevaren. Deze keer was alleen de startvolgorde anders, je moest goed op de kleur van de vlag letten om te weten wanneer je moest starten. De baan was exact hetzelfde als de dag ervoor, klasse 1 en 2 hebben hem uiteindelijk 3 keer gevaren en de vrije klasse (leiding) heeft hem 4 keer gevaren. Door iets hardere wind ging

het op zondag wel sneller dan op de zaterdag, ongeveer 15 minuten per wedstrijd. Rond 12 uur was iedereen uitgezeild en weer terug op het terrein. We gingen alvast de boten klaarleggen voor transport en de grote tent afbreken.



Na de lunch was de prijsuitreiking van de zeilwedstrijden. Helaas hebben we niet goed genoeg gezeild voor een prijs, maar we zijn, naast de 1<sup>e</sup> plaats bij het roeien, wel 22<sup>e</sup> (58), 25<sup>e</sup> (211), 27<sup>e</sup>(1684) en 12<sup>e</sup> (879) geworden. Na de prijsuitreiking ging een deel van de Zeeverkenners varen naar de overkant om de boten weer uit het water te hijsen. De trailer stond namelijk al te wachten op ons. De andere Zeeverkenners

hielpen mee om het terrein op te ruimen en de aanhanger en het busje in te laden. Rond 15u kwamen de ouders ons ophalen en vertrokken we weer richting het Westland.

Na het opruimen en afstellen kwam de trailer ook aan bij het scoutinggebouw. Een paar Zeeverkenners hebben nog even geholpen met het in het water hijsen van de boten. Al met al was het een geslaagd weekend, we hebben lekker gezeild en het was gezellig!