

BEVER Kamp 2017 Maasland.

Vrijdag avond 30 juni kwamen de ouders alle bevers brengen naar het kampgebouw in Maasland. Iedereen had er heel veel zin in. Dit jaar was het Thema Minions. We gingen eerst op een wit T-shirt verven en daar kwamen hele mooie Minions op zodat elk kind een eigen kampshirt had.

De leiding had het vuur aan gezet en we hebben gezellig wat gedronken bij het kampvuur. Hierna werd het tijd om de tanden te poetsen en om nog even met de zaklamp te spelen.

Zaterdag ochtend waren een paar kinderen vroeg wakker die rustig mochten spelen met de zaklamp. Tegen de tijd dat de meeste kinderen al wakker waren moesten we naar de grote zaal waar we ochtendgymnastiek deden. Inmiddels was het ontbijt klaar en kregen we een hele lange boterham en mochten deze beleggen met alles wat we wilden.

De leiding had een brief gevonden en las deze voor. Het kwam van de Minions, zij vroegen of de bevers konden helpen om de maan te zoeken. Gru had verkleind met de krimpstraal. De bevers moesten de maan snel zoeken want hij zou groter worden. In een korte tijd hadden de bevers de maan gevonden. Hierna moesten ze spullen verdienen/zoeken om een raket te bouwen zodat de maan snel terug naar de sterren kon.



Als eerste spel hebben we nep geld gesmokkeld naar de bank. Een paar leiding wilde wel graag het geld hebben en tikte de bevers die het geld mochten houden. Gelukkig hadden de bevers genoeg estafette doen waarbij stukjes van een Minions puzzel overgebracht moesten worden. Nadat alle stukjes waren overgebracht werd de puzzel gemaakt. Tijdens het maken vonden de bevers een Ventiel voor de raket. We liepen weer terug naar het gebouw waar we naar de maan gingen kijken en zagen dat deze nog veel groter was geworden. Op het grasveld deden we nog enkele spellen waarbij nog meer ventielen gevonden werden. Ook kwam het bestuur nog even langs bij ons om te kijken.

Na het eten mochten we film kijken, natuurlijk was dat de Minions. Na de film nog een aantal spellen gedaan waarbij we een aantal spullen kregen om een raket af te schieten. Nu alle onderdelen er waren konden er raketten gemaakt worden. We hebben voor de Minions de raketten uit geprobeerd en de beste hebben we in een doos gedaan. Toen was het tijd om de heerlijk pannenkoeken van Rick op te eten. Top Rick!

Na het eten hebben we nog even buiten gespeeld en mochten de bevers die volgend seizoen naar de welpen gaan nog even met de leiding bij het vuur zitten. De andere moesten al gaan slapen later gingen de ander bevers ook naar hun bedje.

Na een fijne nacht was het al weer tijd om de spullen te pakken en hebben we na het ontbijt gekeken of de minions de spullen hadden weg gehad. Ze hadden voor ons een brief achtergelaten dat alles goed was en de maan weer terug naar de sterren was geschoten. Helaas was het kamp weer voorbij en kwamen de ouders de bevers weer ophalen. Het was een leuk, gezellig, fijn gaaf kamp!!

